

Nummer 1 januari 2024

Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
1 Diemi jarig Nieuwjaarsdag	2	3 Lynn K. jarig	4 Jesse B. jarig	5 Einde kerstvakantie	6	7 Annemiek jarig
8 Brenden jarig	9	10	11 Haval Alisha jarig	12 School- fotograaf	13 Sumayya jarig	14 Jayson juf Hillie jarig
15	16 Joeri jarig	17 Aysha Rayon juf Jannette jarig	18	19	20	21
22	23 Milan H. jarig	24	25 Jan Harm jarig voorleesontbijt	26	27 David jarig	28
29	30 Hajar jarig	31 Danny jarig	1 Februari Sar jarig	2	3	4 Tamara jarig

Sinterklaasactie

Het zijn weer drukke dagen geweest voor Bakker Schutrups. Maar liefst 80 zakken kruidnoten, 366 amandelstaven, 232 stuks gevulde speculaas, 120 pakken speculaasjes, 118 pakken speculaasbrokken en 80 speculaas staven zijn er door hem gebakken en geleverd. We gaan u niet vragen of het lekkers al allemaal achter de kiezen is verdwenen. Wel hopen we dat u ervan heeft genoten. Wederom een dank aan alle verkopers en kopers.

De actie had een netto opbrengst van maar liefst € 1737,00! Daarbij zijn ook twee giften meegeteld, één van € 75,00 en één van € 62,00. Dankjewel gulle gevers uit Winschoten en Blijham 😊.





Soep op de stoep

Leerlingen van het VSO hebben op dinsdag 12 december maar liefst 55 liter erwtensoep mét worst bereid. Op woensdag 13 december werd deze heerlijke soep tezamen met een kerstkaart uitgedeeld aan de burens/bewoners van en rondom de Vlaanderenlaan. Inmiddels is het een traditie geworden om dit in de voorlaatste week van de kerstvakantie te organiseren.

De 'soep' traditie bestaat nog niet zo lang, deze is ontstaan ten tijde van de Coronapandemie en had vooral als doel om in kersttijd de toen geïsoleerde en eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Deze kerstgedachte hebben we niet losgelaten en blijven we vast houden! We blijven oog houden voor de kwetsbare ouderen om ons heen onder het motto: 'kleine moeite, groot (smaak)plezier'!



Vreedzaam

In de laatste week van januari wordt het tweede blok met als thema 'we lossen ruzies zelf op' afgesloten en wordt er een start gemaakt met het derde blok.

Het derde blok heeft als thema: 'we zijn aardig voor elkaar'. In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen.

In de tweede plaats omdat gevoelens zo'n belangrijke rol spelen in conflicten.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat in de klas en school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin leerlingen 'hart voor elkaar hebben' ofwel aardig voor elkaar zijn en een zorgzame houding ten opzichte van elkaar laten zien.

Dat gaat gemakkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven.

In eerste instantie willen we leerlingen zicht geven op hun eigen gevoelens.

Wat doe je als je blij bent, wat is er dan aan jou te zien? Als je boos bent, waar voel je dat in je lijf en wat helpt om weer rustig te worden? Vervolgens kijken leerlingen voorzichtig naar een andere leerling: wat zie ik aan hem of hoor ik van hem als hij boos, blij, bang of verdrietig is?





De laatste stap is dat leerlingen zich gaan richten op wat ze voor een ander kunnen betekenen. Wat kan ik doen om iemand te helpen die verdrietig is?

Thema's die aan de orde komen in het SO:

- Blij
- Verdrietig
- Bang
- Boos

Thema's die aan de orde komen in het VSO:

- Gevoelens in een doos
- Mijn gevoelsboek
- Verdrietig en blij
- Boos en bang



Foute kerstruien

Wat kwamen er weer veel foute kerstruien voorbij in de afgelopen dagen. Leerlingen in het SO en VSO showden hun mooiste foute kerstrui. De één nog fouter of mooier dan de ander. Vanzelfsprekend deden de teamleden er erg fout aan mee!





Kerstpakketten

De personeelsruimte leek wel op een distributiecentrum van een grote supermarktketen. Vrijdag 15 december zijn SO en VSO leerlingen onder begeleiding van teamleden begonnen met het inpakken van de kerstpakketten. Dankzij de subsidie van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis konden we het mogelijk maken u eenmalig te voorzien van een kerstpakket. We hopen dat u er met elkaar van gaat genieten!



Kerstfeest

Donderdag 21 december vierden we het kerstfeest in school én daarbuiten. In school was er een kerst-circuit. Leerlingen konden onder andere kniepertjes bakken (die overigens heerlijk smaakten) en kerstbakjes maken. Tussen de middag hebben we een heerlijke kerstmaal gehad bij partycentrum Gossen. Voor de maaltijd hebben we geluisterd naar het kerstverhaal dat door juf Trea werd verteld. Daarna hebben we prachtige kerstliederen gezongen. Meester Adriaan heeft ons daarbij begeleid met pianomuziek, daarna was het smullen! Het was enorm gezellig en iedereen heeft genoten.



Voorleesontbijt

Het voorleesontbijt in het SO is op donderdag 25 januari 2024. Uw zoon/dochter hoeft die dag thuis niet te ontbijten maar kan al luisterend naar een mooi verhaal genieten van een heerlijk ontbijtje in school. Wie de voorlezers dit jaar zijn is nog een verrassing!



Schoolfotograaf

Vrijdag 12 januari 2024 komt de schoolfotograaf. Dit jaar zal wederom de firma 'Schoolfotografie Koch' onze leerlingen en teamleden zo mooi mogelijk op de gevoelige plaat vastleggen. De haren netjes gekamd, de schoentjes gepoetst, de 'zondagse' kleding 😊 aan en 'say cheese' 😊. Het resultaat volgt daarna.....



Bijbel vertelrooster

- 08 januari: De twaalfjarige Jezus
- 15 januari: Bruiloft in Kana
- 22 januari: Jezus roept zijn leerlingen
- 29 januari: De barmhartige Samaritaan

